

Minna Salami

ANDRA SIDAN BERGET



»Jag vill leva i den värld som träder fram i Salamis text.«

*Jonna Bornemark, professor och författare till
DET OMÅTBARAS RENÄSSANS och
HORIZONTEN FINNS ALLTID KVAR, ur sitt
förord*



»*Andra sidan berget* är en inträngande, utmanande och visionär bok som vågar använda svart feminism som prisma för att hjälpa oss alla att uppfatta och förstå världen bättre. Jag läser den långsamt och avnjuter den som intellektuell soul food och hela tiden uppskattar jag Minna Salamis rika tankevärld och hennes över-tygande sätt att skriva. Boken är ett viktigt bidrag till feminismens kanon i och med att den förändrar vår världsbild och visar på nya och spännande möjligheter för hur livet kan levas, som känns befriande.«

Bernardine Evaristo, författare till Booker Prize-belönade FLICKA, KVINNA, ANNAN

Minna Salami är nigeriansk, finsk och svensk författare, bloggare, samhällskritiker och internationell konferenstalare. Hon är grundare till den flerfaldigt prisbelönta bloggen MsAfropolitan och har medverkat i antologier, läromedel, barnböcker och tidskrifter som *The Guardian*, *Al Jazeera* och *The Philosopher*. Tid-skriften *Elle* har listat henne som »en av tolv kvinnor som förändrar världen« jämte bland andra Angelina Jolie och Michelle Obama. Minna har framträtt och talat om feminism, frigörelse, avkolonisering, sexualitet, Afrikastudier och populärkultur på inbjudan av Europaparlamentet, Oxford Union Society, Yale University, TEDx, Singularity University vid Nasa och UN Women. Hon har anlitats av regeringar, lett program för The New Institute och sitter i styrelsen för tvärvetenskapliga organisationer och stiftelser som The Royal Institute of Philosophy. Hon har utbildning från Lunds Universitet och University of Londons SOAS. Hon är bosatt i London.

<https://msafropolitan.com/>



Två upptäcktsresande utforskar olika sidor av samma berg.

Den ena ser en karg och ogästvänlig plats. Men vad skulle vi finna om vi såg berget med den andra upptäcktsresandens ögon?

Och vad händer när vi ser hela berget, som det verkligen är?

Med poetisk värme och intellektuell lyskraft tar sig Minna Salami an några av vår tids största frågor. Hur har vår kunskapssyn stympats av europatriarkatet? Hur kan vi nedmontera maktsystem som sedan länge trängt in i vårt innersta? Och var hittar vi bättre vägar till visdom, skönhet och frihet?

I sitt kunskapsbygge tar Salami hjälp av insikter från bland andra Lauryn Hill, Beyoncé, Audre Lorde och Toni Morrison. Genom att väva samman vetenskapliga traditioner och aktivism, populärkulturella referenser och afrikansk mytologi skapar hon ett verk fullt av visdom och livsnerv.

Översättning av Bitte Wallin

Förord av Jonna Bornemark

239 s.

ISBN 978-91-987779-1-8

Distributör: StarDist

Kontakt: Pamela Schultz Nybacka,
0708-380538

hej@resonate.se

<https://resonate.se>

RESONATE 